

Historiska vykort

## Så såg det ut på Tältet förr i världen!

Lotti Walther

2008-09-03



**Vår vicevärd Ulf Sarléns gode vän Erik Stenborg har varit vänlig och delat med sig ur sin skatt av gamla Södertälje-bilder.**

**Här kan du se hur det såg ut i vårt område förr i världen. Härliga bilder ...men det var väl ändå inte bättre förr?**

**Hur som helst med den saken - ett jättetack till Erik!**



(1905) Södertelgeudden vid Saltsjön står det. Det här fotot kan vara svårt att orientera. Fotografen har stått på eller nära spåren en bit från centralstationen och riktat kameran mot öster. Vi kan se Badsumpen från 1854 mitt i bilden, och bakom den infarten till inre Maren åt vänster, där vi kan se den östra stranden och ett segel. Viken närmast kameran med roddbåten är sedan slutet av 1800-talet utfylld, och udden bakom kallades förr Nabben eller Fiskesnabben för att många yrkesfiskare bodde här och sedan blev den Täcku udden och idag kallar vi den Borgmästarudden. Husen på andra sidan kanalen kan vara Vilhelmssund och Karlsvik, man ser inte så mycket av dem.



Åt sydost kan vi konstatera att tiden redan gjort ett så här pass modernt vykort föråldrat. Tältet är numera långt ifrån någon lämplig plats att slå upp tält på. Här är det numera andra sorters bopålar som gäller.



Om vi nu beger oss ner mot Yttre Maren kommer vi till idrottsplatsen. Detta är inte det vi idag känner som idrottsplatsen, som vi redan har passerat, utan den som låg på det som så länge kallats Tältet; det som jag som barn trodde kallades så därför att cirkusen slog upp sitt tält där. Tältet uppläts 1903 av staden till fotboll, friidrott, skytte och en del annan verksamhet. Skyttarna fick dock i slutet av 1880-talet flytta skyttet till Saltskog vilket nog var säkrare för de övriga. Det som i mitten av bilden ser ut som ett fort ur en Vilda Västerfilm är Frälsningsarméns läger där gudstjänster hölls i samband med den årliga sjömanövern. Över ingången stod också med stora bokstäver LÄGRET. Till vänster kan vi skymta en av idrottsklubbarnas paviljonger men att se att det är sportklubbens vimpel som vajar där är omöjligt Allt detta försvann när den nya kanalen grävdes ut.



*Det här fotot är taget från Vårdsholmen tvärs över Yttre Maren. Till höger ligger badortsvillan Vilhelmsund som försvann vid schaktningarna för den nya kanalen under 1920-talet och till vänster Karlsvik som höll sig kvar ända till 1980-talet då det fick ge vika för den nya bebyggelsen. Karlsvik var från början sommarvilla för familjen von Wegesack och när maken avled började hustrun Carolina med social verksamhet. Huset fungerade då som ett hem för efterblivna flickor, fast det numera heter utvecklingsstörda, detta fortgick ända in på slutet av 1950-talet. Sedan höll Jugoslaviska föreningen till här så länge det gick.*